

Studiekreds om Dostojevskij – efteråret 2019

Efteråret 2019 afholdes der studiekreds om den store russiske forfatter Fjodor Dostojevskij.

Alle er velkomne til at deltage!

Der kræves ikke særlige forudsætninger, blot interesse.

Studiekredsen er et samarbejde mellem flere sogne i Slagelse Provsti. Sognepræsterne Simon Buchwald Jensen og Poul Damsgaard, Slagelse Sct. Mikkel, Morten Brøgger, Kirke Stillinge, Gitte Rasmussen, Sorterup, og Lise Flindt Hansen, Holsteinborg – og MR-medlemmet Jonas Dinesen, Slagelse – leder på skift studiekredsen.

Vi læser **Brødrene Karamazov**, forfatterens sidste roman fra 1879-80 og et af hans absolutte mesterværker. Der er to bind og ca. 950 sider. Historien er en kriminalroman og samtidig et psykologisk og filosofisk drama. Den handler om familien Karamazov, de tre brødre, Dimitrij, Ivan og Aljosja, og deres monstrøse far. Mordet på faderen udløser historiens voldsomme begivenheder. Det er en historie om stærke lidenskaber, men også om skyld og soning. De tre brødre repræsenterer hver sit religiøse og moralske ståsted – lige fra nihilisme til ortodoks tro, og omkring disse hovedpersoner myldrer det, som vi kender det fra Dostojevskijs store romaner, med særegne og fængslende skikkelser. Dostojevskij har en indsigt i menneskenaturen som få andre. Derfor læser vi ham – for at blive klogere på os selv og mennesker omkring os.

Vi bruger i studiekredsen *Gyldendals udgave fra 1978, genoptrykt i 2018*. Oversættelsen fra den russiske originaltekst er foretaget af lektor Georg Sarauw.

Læsningen af dette storværk afsluttes i foråret 2020. Datoer for -20 meddeles senere.

Mødested: Pakhuset, Rosengade 4, 4200 Slagelse

Mødetid: Klokken 19 – 21

Datoer:

Tirsdag d. 24. september 2019

Tirsdag d. 22. oktober 2019

Tirsdag d. 26. november 2019

For yderligere oplysninger kontakt sognepræst Poul Damsgaard, PDAM@km.dk eller tlf. 5853 4615!